

# We kunnen weer zoeken...

**Ik had dit al eens eerder verteld, maar voor ons als zoekers zijn de zomermaanden vreselijk. We kunnen dan niet met onze metaaldetectors de akkers op omdat ze ingezaaid zijn. Eind juli, begin augustus komen de eerste koren-akkers weer vrij. Vaak is het dan nog te warm en lopen op die stoppels is vaak geen pretje.**

Nu vervel ik me niet want in deze rustige maanden heb ik in het Archeologisch museum te Stein een wisselexpositie georganiseerd samen met een vriend.

<https://stichtingerfgoedstein.nl/over-het-museum/expositie>

De titel van die expositie is: **BODEMVONDSTEN GERED UIT DE GROND.** Mijn opzet hiervan was en is om het publiek te laten zien wat wij als amateurs zoal vinden. En om te proberen d.m.v. deze expositie een brug te slaan tussen professionals en amateurs. Er komt best wel wat bij kijken om het te organiseren, het moeilijkste was om mensen bereid te vinden om hun vondsten af te staan.

Het leek af en toe wel of ze allemaal die ring hadden uit het epos THE LORD OF THE RINGS, ze waren bijna allemaal gehecht aan hun eigen schatten. Dat begrijp ik wel, ze komen toch een aantal maanden in een voor hun vreemde ruimte te liggen.



Een van de voorwaardes was dat de vondsten geregistreerd moesten zijn of dat we dat alsnog gingen doen. Daardoor vielen al veel mensen af. Veel van de zoekers staan hier nog wantrouwend tegenover. Het verandert gelukkig wel, begin ik te merken.

We moesten op zoek gaan naar iemand die de kaartjes maakt met beschrijving en jaartal enz. Toen we genoeg zoekers bij elkaar hadden moesten we aan de slag gaan

met de gebruikersovereenkomst, en dat was ook een dingetje. Iedereen denkt dat ie het artefact heeft wat de hele archeologische wereld op zijn kop zal zetten. Dat valt dus wel tegen voor ze, helaas. De geldelijke waarde valt bijna altijd tegen voor ze.

Maar goed, alles is dan zover om de vitrines in te richten. Ook dat kost wel even wat tijd. We hebben de vitrines ingericht op tijd, dus begonnen met Pre-Historie en geëindigd met Nieuwe Tijd.



Foto Rens Dormans.

Toen alles klaar was de opening, veel genodigden en veel zoekers die toch wel nieuwsgierig waren. Gelukkig hadden ook 2 archeologen vondsten uitgeleend zodat we konden laten zien dat er al samenwerking was.



Foto Rens Dormans.

# Bodenvondsten gered uit de grond

Er kwamen veel leuke en mooie reacties binnen, en het leverde ook wat op in de zin van wetenschap. Zo is een Belgische onderzoeker langs gekomen om bovenstaande vermeende Viking hanger te onderzoeken en komt de hiernaast afgebeelde Gouden Gesp te liggen in het Museum van Oudheden te Leiden.

Al met al een mooie succesvolle expositie, vanaf 18 September komt er een nieuwe expositie Stein 80 jaar bevrijd. Van deze expositie **BODEMVONDSTEN GERED UIT DE GROND** hebben we nog een leuke verjaardagskalender laten maken. Zonder verzenden kost hij € 9.50 euro. Abonnees van de muntkoerier kunnen een exemplaar aanschaffen voor € 7.50 euro, dus een leuke korting, stuur maar een mail naar: [rensdomans@hotmail.com](mailto:rensdomans@hotmail.com)

Hieronder nog wat foto's van de kalender. Al met al ben ik de zomermaanden goed doorgekomen maar ook wel weer blij dat ik nu af en toe weer eens kan zoeken.

Tot een volgende keer.....  
Rens Dormans



verjaardagskalender:  
**BODEMVONDSTEN GERED UIT DE GROND**



De Amsterdamse Munt



**“Kijk ook eens in de webwinkel van De Amsterdamse Munt”**

[www.deamsterdamsemunt.nl](http://www.deamsterdamsemunt.nl)

